

Chiro wordt diverser, maar leiding kan nog beter

dS De Standaard - 24 Nov. 2021
Pagina 14

* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

Chirogroepen in Vlaanderen vertonen almaar meer diversiteit - al blijft het moeilijk om jongeren met een migratieachtergrond aan te trekken. In de steden lukt dat beter. 'Als kind had ik geen enkele leider die op mij leek. Ik wil graag een aanspreekpunt zijn.'

Yassine Salmi (20) is een van de drie groepsleiders van Chiro Willebroek. Hij maakt al twaalf jaar deel uit van de groep. 'Mijn moeder werkte bij de gemeente en hoorde van collega's dat hun kinderen naar de Chiro gingen. Ze besloot mij ook te sturen. Ik vroeg mijn vriendjes van op school mee. Wat is er heerlijker dan elke week ravotten met je vrienden? Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik toen de enige jongen van Marokkaanse komaf was. Tenzij op Christus Koning, als iedereen hotdogs at - en ik niet.'

'Ik heb me altijd thuis gevoeld in de groep, omdat al mijn vrienden mee in de Chiro zaten. Maar het zou toch leuk geweest zijn om een leider gehad te hebben in wie ik mijzelf herkende. Ondertussen is de diversiteit in onze groep toegenomen - logisch, want Willebroek is sowieso een heel diverse gemeente. Moeders met een hoofddoek zullen misschien sneller mij aanspreken dan een van de andere leiders. Dat vind ik best. Ik wil gerust een uithangbord zijn, en een aanknopingspunt voor jonge kinderen met een migratieachtergrond.'

Leiding nog minst divers

Chirogroepen in Vlaanderen zijn van oudsher een afspiegeling van de wijk, en blijven dat ook vandaag. Dat is de conclusie uit een bevraging van leiders en ouders van 220 groepen door Odisee Hogeschool in samenwerking met Chirojeugd Vlaanderen. Op het vlak van (kans)armoede, stoornissen en beperkingen, gender en seksualiteit zijn veel groepen best wel divers.

Vier op de tien groepen zeggen dat meer dan 6 procent van hun leden een stoornis of beperking heeft, in 12 procent van de groepen schat men dit zelfs op één op vijf leden. 92 procent van de groepen geeft aan één of meer leden te hebben die in armoede leven en 85 procent gelooft dat ze voor die jongeren het verschil kunnen maken.

Maar er is nog werk aan de winkel. Zo is de leiding vaak minder divers dan hun ledenbestand en blijven kinderen en jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd. Al doet Chiro in een stedelijke context dit opvallend beter.

Workshops en cursussen

Chirogroep Sentroem uit Hoboken is er zo een. Jasper Coenegrachts is er groepsleider. 'Ik vind dat wij een erg diverse Chiro zijn. Er komen veel jongens met een migratieachtergrond naartoe, we hebben meerdere leden met een stoornis en op onze huisbezoeken stellen we vast dat nogal wat kinderen in armoede leven. Vlakbij is een voorziening voor jeugdhulp, en vandaar komen er ook elk jaar een aantal jongeren.'

Is het een uitdaging om al die verschillen te overbruggen? 'Chiro is er voor iedereen', zegt Jasper. 'Wij staan daarachter. Daarom nemen we halalvlees mee op kamp, en houden we het lidgeld laag. Er is ook een solidariteitsfonds bij Chirojeugd Vlaanderen waarop we een beroep kunnen doen voor gezinnen die het echt moeilijk hebben. Als leiding volgen we workshops en cursussen over kansarmoede en zo. We proberen pedagogisch goed onderbouwd te werken.'

De leidingsploeg zelf is voorlopig nog niet divers: 'Maar er is een generatie in aantocht die daar over een jaar of twee verandering in zal brengen', zegt Jasper.

Drempelvrees

Bij Chiro Willebroek is er behalve Yassine nog meer diversiteit bij de leiding: 'Er is nog een leider met Chileense en een met Thaise roots. En ook iemand met een autismespectrumstoornis. We zijn samen opgegroeid en hij doet het fantastisch. Iedere leider bij ons neemt de taken op waarin hij kan uitblinken.'

Met bijna 116.000 leden, onder wie 16.878 leiders en leidsters, is Chirojeugd Vlaanderen weer met bijna 2.000 meer leden dan een jaar eerder. 'Diversiteit is iets wat ons sterker maakt', zegt Michael Tubex van Chirojeugd Vlaanderen. 'Wij helpen groepen om hun drempelvrees te overwinnen via een cursusaanbod. Daarnaast hebben we ons solidariteitsfonds Chiro voor Chiro, dat groepen ondersteunt om activiteiten toegankelijker te maken voor iedereen, en iedereen mee op kamp, waarbij kwetsbare kinderen mee op zomerkamp kunnen.'

Jasper en Yassine hebben allebei ervaring met dat laatste project. Hun conclusie loopt ook gelijk: 'Het was in het begin wennen om een jongen mee op kamp te nemen die we niet kenden. Hij kende Chiro ook niet. Maar uiteindelijk hebben we hem tien bangelijke dagen kunnen bezorgen'.

LEES OOK